



Nyhetsbrev december 2017.

Tiden flyger i väg och vi är mitt inne i adventstid. Så mycket det är som har hänt under de två månader vi varit här. Och precis som livet ser ut för oss alla så har det varit både glädje och sorg. Fast jag måste säga att glädjen överväger.

När dessa rader skrivs har jag precis kört Florence och BG Bengtsson till flygplatsen. De återvänder nu till Sverige efter en mycket uppskattad insats hos oss i Turistkyrkan i Las Palmas. Det har varit en sann glädje att få samarbeta med dessa härliga dalslänningar. Vi kommer att sakna dem mycket.

Från mitt kontor hör jag just nu ljuv musik nerifrån kyrkan. Det är Samuel Deleskog och Isak Lizell som övar inför kvällens konsert som de ansvarar för. Samuel och Isak är två supertrevliga killar som inte bara kommer att bjuda på fin musik ikväll; de kommer också att medverka till att medelåldern sänks betydligt. De är båda i 25-årsåldern. För Turistkyrkans publik utgörs ju till allra största del av seniorer. Så mycket roligare då att få besök av det yngre gardet.

En hel del har hänt sen jag skrev det förra nyhetsbrevet: Vi har haft många intressanta och uppskattade besök, firat 1:a advent tillsammans med våra vänner i Playa del Ingles, haft vår årliga julbasar, firat lucia både i vår egen kyrka, på Skandinaviska klubben och i Engelska kyrkan. Och så har vi tillsammans med våra finska vänner firat Finlands 100-årsjubileum som självständigt land.

Varje söndag förmiddag firar vi gudstjänst. Det är i mitt tycke veckans höjdpunkt. Vilken förmån det ändå är att få samlas i Guds hus varje söndag för att fira Jesu uppståndelse och få uppleva att han själv är mitt ibland oss.

Så ser vi fram emot ett nytt år och tror att det ska bli ett nådens år från Herren. För på hans nåd beror allt.

Vi ser också med glädje fram emot att få välkomna våra nya medarbetare Annika och Kjell Bjurling i början av januari. Paret Bjurling är ett uppskattat och välkänt par för Turistkyrkans vänner. Deras arbete ibland oss blir ett mycket värdefullt bidrag i strävan att ge evangelium till semesterfirande skandinaver i Las Palmas.

Tack för att Du kommer ihåg oss i dina förböner, de behövs. Och varmt välkommen att titta in till oss på Calle Galileo nr. 40 när du har vägarna förbi.

Alla vi här i teamet önskar Er alla en riktigt God Jul och ett av Herren välsignat Nytt År.

Nisse Bergman