

Nyhetsbrev från Turistkyrkan, Las Palmas, Mars 2018

Så är det dags att göra bokslut och försöka summera 2017/2018 års säsong. Om mindre än två veckor slår vi igen portarna för den här gången och öppnar igen den 21 oktober.

Vi gläder oss åt att påsken är tidig i år och att vi får fira den med våra vänner i Turistkyrkan. Med de få som dröjer sig kvar får jag kanske tillägga. För nu märks det att kanariefåglarna flyger norrut för att möta våren upp i höga Norden. Men vi som är kvar får återigen fira den största av våra kristna högtider och följa vår Mästare på smärtornas väg upp mot Golgata. Platsen där han ger sitt liv till försoning för våra synder. Men vi får också på påskdagens morgon ännu en gång lyssna till de triumferande orden: *"Han är inte här, han är uppstånden"*

När vi ser tillbaks på denna termin så kan vi glädja oss åt många saker: God tillströmning till våra gudstjänster och samlingar, många gäster i vårt café, inte minst på ärtsoppan på torsdagar. Också fortsatt gott samarbete med resebolaget Ving och det svenska konsulatet. Och så gläder vi oss över alla fantastiska medarbetare vi har som villigt och glatt ställer upp och hjälper oss med köksbestyr, städning och medverkan i programkvällar.

Något vi gläder oss åt alldeles speciellt är den Alpha-grupp vi haft på tisdagskvällar. Den har gett mersmak och tanken är att vi skall fortsätta nästa säsong.

Ett särskilt tack vill vi rikta till Annika och Kjell Bjurling som gjort en uppskattad insats under den här terminen. De går nu in i andra spännande uppgifter där hemma. Vi önskar dem allt gott och Guds rikaste välsignelse.

Kaija Raskinen återkommer till hösten och det är vi mycket glada över. Hon är en pärla. Annika och jag har också lovat att återkomma till hösten. Vilka som blir våra medarbetare vet vi just nu inte med säkerhet. Men vi söker efter ett par som gillar att bedriva caféverksamhet, baka, diska och städa, som spelar piano, dragspel och gärna mandolin. Som är sociala, trevliga, praktiska, uthålliga, tålmodiga, milda, fördragsamma och snälla. Som gillar att köra bil på slingriga vägar uppe i berg tillsammans med turistgrupper, som inte har några ekonomiska anspråk och som är beredda att jobba jour 24 timmar om dygnet. Känner ni några som ni tror passar in på denna beskrivning så hör gärna av er.

Återstår bara att tacka för den här terminen! Varm välkomna till en ny säsong i oktober.

Nisse Bergman