



Nyhetsbrev från Turistkyrkan i Las Palmas, december 2021

I mitt lilla kontor i lägenheten som är inrymd i Turistkyrkans fastighet på Calle Galileo hör jag sång och musik från kyrksalen två trappor ner. Vi bor i ett lyhört hus och ibland är det påfrestande med hög ljudvolym från grannarna. Men aldrig när det hålls gudstjänst i kyrka. Då får det låta hur högst som helst! Det är bara en stor glädje att Turistkyrkans lokaler används så frekvent som de gör av kyrkor och grupperingar av olika karaktär.

Just nu är det sju olika enheter som använder våra lokaler: Finska Turistkyrkan, Finska Lutherska kyrkan, Svenska kyrkan, en koreansk församling, en spansktalande församling, Anonyma Alkoholister samt vi själva, Skandinaviska Turistkyrkan.

I våra egna gudstjänster finns folk med olika religiös bakgrund; lutheraner, pingstvännen, folk från Equmeniakyrkan, från Evangeliska Frikyrkan, från Trosrörelsen, från Frälsningsarmén, ibland också från Anglikanska kyrkan. Och så alla dom som säger sig inte ha någon religiös hemvist alls.

Jag tänker ibland att det vi upplever i Turistkyrkan är en liten försmak av hur det kommer att se ut i himlen den dag då människor från alla folk, stammar, länder och språk skall vara tillsammans. Då alla nationsgränser och samfundsgränser och alla andra gränser som vi hittat på för evigt skall vara borta.

När folk ibland frågar vilket samfund som står bakom Skandinaviska Turistkyrkan så känns det så bra att kunna svara: Vi är en ekumenisk kyrka. Här samsas alla som har en tro på Jesus Kristus, som älskar honom och vill göra honom känd.

Det var en norsk baptist som en gång i tiden födde visionen om evangelisation bland Skandinaviska turister. Den visionen blev till Skandinaviska Turistkyrkan och den har genom åren burits upp av kristna från alla religiösa läger.

Vilken glädje och förmån det ändå är att få föra den visionen vidare. I allt vi gör, var vi än kommer ifrån, vilken religiös tradition vi än må vara uppvuxna med så är målet att människor ska få lära känna Jesus.

Jag inser mer och mer vilket redskap Turistkyrkan är och kan få vara i ännu större utsträckning. Och så här i Juletid har vi många och härliga tillfällen att möta turistande skandinaver med budskapet om den Gud som blev människa och tog sin boning ibland oss.

God Jul!

Nils-Erik Bergman

Turistkyrkan, Las Palmas