

Nyhetsbrev från Las Palmas. Mars 2019.

När dessa rader skrivs har vi nått in i sista veckan i mars. Om en dryg vecka håller vi terminens sista gudstjänst och slår igen portarna för sommaruppehållet. Redan har flera av våra trogna medlemmar och besökare återvänt till nordligare länder för att möta våren i Sverige och Norge.

Skandinaviska Turistkyrkan består ju av både svenskar och norrmän. Till oss i Las Palmas kommer mest svenskar. Men till kretsen av regelbundna besökare har vi också glädjen att få räkna in några riktigt goa norska vänner. Den finska turistkyrkan, med sitt pastorspar Sakari och Marja Alonen, håller ju också möten i våra lokaler och vi gläds också över deras närvaro.

Vår kära medarbetare Kaija Raskinen som arbetat med oss i tre års tid har beslutat att inte återvända nästa säsong. Barn och barnbarn i Sverige och i Sydafrika får nu rå om sin mamma, mormor och farmor lite mer. Vi är så tacksamma över det fina samarbetet vi haft med Kaija under de här åren och kommer att sakna henne. Vi önskar henne all Guds välsignelse i fortsättningen.

På tal om medarbetare så blev det ju inte riktigt som vi hade tänkt på den fronten terminen som gick. P.g.a. sjukdom fick Eva Berg-Almkvisth återvända till Sverige men maken Alwar har funnits hos en stor del av terminen. Vi uppskattar det arbete han lagt ner främst på sången och musikens område, men också med bokföring. Vi gläder oss nu över positiva rapporter vad gäller Evas tillfrisknande. Ni är i våra tankar och förböner Eva och Alwar!

Ett mycket uppskattat besök under de senaste veckorna har Annika och Kjell Bjurling stått för. De har varit här på ”semester”, men de har jobbat mest hela tiden med gudstjänster och samlingar, arbete i vår Secondhandbutik, bergsturer, bokföring, musikkvällar etc. Vi är mycket glada över dessa härliga vänner.

Så kan jag också berätta att vi på nytt haft dop i havet. För ett par veckor sen döptes vår vän Ingemar Granlund i Atlantens salta böljor. Vågorna gick höga denna morgon men till slut lyckades Annika och jag, mellan två vågor, få ner honom under vattnet. Efteråt blev det tårta, blommor och förbönsstund i kyrkans lokaler. En riktig glädjedag.

Nu tar vi snart paus. För Annika och min del blir det först Hönö på västkusten i några veckor och sen bär det av till USA där vi har våra barn och barnbarn.

Vi vill av hjärtat tacka alla er som ber för Turistkyrkan och stöder vårt viktiga arbete med era gåvor. Vi behöver båda sorter.

Nisse Bergman