



Nyhetsbrev från Turistkyrkan i Las Palmas mars 2022

"Allt har sin tid, allt som sker under himlen har sin stund."

Ja, så är det nog. Predikaren hade rätt, även om vi ibland önskar att det inte vore så. Vi vill gärna hålla fast vid det som är, speciellt om vi älskar den uppgift vi har och det liv vi lever. Men förr eller senare står man inför ett vägval och känner att: nu är tiden inne att vandra vidare.

Där är vi nu, Annika och jag. Sex lyckliga år har det blivit i Las Palmas. Sex år av glädje, sorg, skratt, tårar, arbete, avkoppling, nöd och nåd. Det sistnämnda har varit den livsluft vi fått andas. Guds nåd är verkligen stor.

Alla underbara människor vi mött och fått lära känna under de här åren är juveler vi bär med oss i våra hjärtan. En del har blivit vänner för livet, andra har vi mött helt flyktigt.

Vi känner tacksamhet till alla dom vi fått samarbeta med under vår tid i Turistkyrkan. Ett stort tack till Turistkyrkans styrelse som gett oss förtroende att få stå i ledningen för arbetet i Las Palmas. Tack också till vår kontaktperson och vårt bollplank Karl-Gunnar Nordanstad som under alla år bistått oss med goda råd och glada tillrop. Ett hedersomnämmande också till Kjell Bjurling som på hemmaplan har servat oss med annonser, affischer, foldrar, inslag på hemsidan m.m. Hans insats har varit helt otrolig.

När vi påbörjade vår tjänst här i Turistkyrkan i oktober månad 2016 så hade vi förmånen att få tillgång till de bästa mentorer som tänkas kan: Ove och Ann-Marie Åsberg. Jag minns hur Ove sa till mig: - Om du är glad och vänlig så kommer det att gå bra. Med vänlighet och ett glatt leende kommer man långt" Och så tillade han: "Kom ihåg att det är långsam frälsning som gäller. Låt det ta den tid det tar" Vidsomsord från en hedersman. Vi har försökt följa hans goda råd.

Återstår att tacka alla er som stött oss under åren med förböner och goda ord. Ni är underbara!

Så vill vi av hjärtat be om Guds välsignelse och beskydd över det fantastiska missionsarbete som heter Skandinaviska Turistkyrkan. Må det också i fortsättningen få vara ett redskap i Guds hand att nå semesterfirande skandinaver med evangelium om Jesus.

Era vänner

Nisse och Annika Bergman